



Vår näst meste mästare har lämnat oss

Nils ”Tomten” Jonsson

16 november 1925 – 3 januari 2025

Knappt har nyårsklockornas klang klingat ut och en av AIK:s mest framgångsrika idrottsmän på SM-nivå inlett sitt hundra levnadsår, så somnar Nils Jonsson lugnt och stilla in. Jag lärde känna ”Tomten” i AIK:s historik- och museigrupp när den bildades 2004.

Inför matcherna på Råsunda brukade jag möta upp honom, då han, 87 år ung, kom cyklande från hemmet i Vasastan. Han brukade ställa cykeln vid den gamla polisstationen mitt emot Råsunda. Sen brukade vi, ja han var ju en av dem, frotera oss med de gamla hjältarna i AIK-ringen som brukade samlas där.

Även om man likt ”Tomten”, in his prime, var en världsstjärna så var det få aktiva som var, i betydelsen att kunna leva på sitt idrottande, professionella vid århundradets mitt. Han var i grunden ekonom och arbetade som kamrer hos bland andra företaget Michelin.

Med sina sex titlar i fotboll och skridsko var David Jahrl länge vår meste SM-vinnare. Med sin singeltitel 1949 kom ”Tomten” upp jämsides och året efteråt passerade han. Men nu utmanades hans 15 titlar av systemsporten tennis och Sven Davidsson. 1955 var denne ikapp och året före sin Wimbledonsuccé toppade han ensam SM-listan.

Detta grämde ”Tomten” som, då förhållandet kom på tal, mer än en gång grymtade om att det var orättvist eftersom Sven kunde vinna SM två gånger om året – inomhus och utomhus. Svens åsikt om Nils var dock glasklar: - ”Tomten” är den förste store svenske spelaren i badminton.

Wimbledons motsvarighet inom badminton är ”All England”. Här noterades ”Tomten” för ett flertal framgångar. Speciellt dubbelfinalen

ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBEN



1948 tillsammans med dansken Conny Jepsen som spelade tennis för AIK(!). Inför 15 000 åskådare i Harringay Arena, förlorade de med 17–18 i tredje set. 1953 spelade han semifinal i både singel och dubbel. Han var en ypperlig dubbelspelare och vann sex raka SM-titlar med klubbkamraten Stellan Mohlin.

”Tomten” vann dåtidens stortävling Kungens Kanna tre gånger. Dessutom en rad, vad vi idag skulle benämna som GP-tävlingar, utomlands. Speciellt den i Danmark 1950 uppmärksammades. Han var en aggressiv och reaktionssnabb spelare med en underbar bollkänsla, och ser man på foton tagna av honom in action så förstår man att han har en bakgrund inom gymnastiken.

”Tomten” var en eldsjäl och veritabel idéspruta, liksom en bra instruktör och ledare både på och vid sidan av plan. De ungdomar han tog under sitt beskydd kallades för ”pysslingarna”.

Nils Jonsson var hedersledamot i AIK och representerade AIK 1946–1967 och Sverige vid 27 landskamper.

Owe Fröberg